

9 augustus 2017

Door Kees Schoemaker

Een zomeravond in het weiland



In het kader van de zomercarroussel zijn we in Ouderkerk a/d Amstel, midden in de weilanden waar bij vorst een ijsbaantje ligt, en wel bij KEK!, bierbrouwers van speciaalbieren.

Op de website van KEK! www.kek-bier.nl vind je alle informatie die wij ter plaatse ook kregen, met enthousiasme verteld door Marcel, onze gastheer.

We proefden achtereenvolgens het standaard witbier (lekker), de extra hop (pittig!), de kriek (met kersen bereid), de donkerblonde honing (een beetje tegenvallend) en tenslotte de peer ale (jawel, bereid met oma's stoofpeertjes).

De broers brouwen in een zgn. huurbrouwerij in Rotterdam, en noemen hun uitspanning bewust Proef-Lokaal, want de producten die zij naast het bier aanbieden komen allemaal uit Ouderkerk of de directe omgeving. Wie dacht dat je na de

proeverij toeterzat in de sloot of de Amstel terecht zou komen had het mis, het proeven ging in de kelkjes waar je bij Martell bijvoorbeeld de cognac in geserveerd krijgt. Ook prima voor whisky trouwens.

Een buitengewoon leuke avond, op een bijzondere locatie met prima voorzieningen. Een warm aanbevolen start-up-pop-up horeca-gelegenheid.



