

Verkoop 'Geschiedenis Soest, Baarn en Eemnes' boven verwachting

Vorige week namen de burgermeesters van Soest, Baarn en Eemnes het eerste exemplaar van 'Soest, Baarn en Eemnes, schetsen uit de geschiedenis van drie Eemlandse buurgemeenten' in ontvangst. Na de introductie op Kasteel Groeneveld is de verkoop van het boek meteen goed op gang gekomen.

Het boek is een speciale uitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Rotary Baarn-Soest en de opbrengst is bestemd voor hospice De Luwte. Na de eerste verkoopweek ziet het er naar uit dat het boek (oplage 2.000 stuks) snel zal zijn uitverkocht.

Gratis vaderdagcadeau?

Het boek is een kleurrijk historisch document met 100 pagina's en zo'n 80 illustraties. Eindredacteur Jan Wesels (oud-eigenaar van boekhandel Van der Ven in Soest) is met twaalf auteurs bijna vijf jaar bezig geweest om uniek historisch materiaal te verzamelen. Het boek blijkt bij een breed publiek gewild te zijn. Zo was de eerste bestelling bij diverse verkooppunten al binnen een dag uitverkocht.

In de praktijk Molenweg had tandarts Paulien de Boer ook een inkijsk-exemplaar op de balie gelegd. Dat bleek na de eerste dag al verdwenen te zijn. De laconieke reactie van Paulien: 'Ach, waarschijnlijk was iemand op zoek naar een voordelig cadeau voor Vaderdag.'

Verkooppunten

Weten, waarom Soesters zich zo thuis voelen in Eemnes? Wat er gebeurde op Paleis Soestdijk in de Tweede Wereldoorlog? Hoe in 1916 de watersnood in Eemnes ontstond? Waar nu eigenlijk de grens tussen het Gooi en het Eemland loopt?

Het boek is voor € 32,50 te koop in Baarn bij Boekhandel Den Boer, Bruna, het VVV/ANWB kantoor, de Openbare Bibliotheek, Wim Hogeveen Herenmode, bij de kantoren van de Rabobank in Baarn, Soest en Eemnes, bij boekhandel Van der Ven en Practicum Digiprint in Soest en bij boekhandel Appelboom in Laren en Eemnes. Deze verkooppunten werken, in verband met de bestemming van de opbrengst voor het Hospice, belangeloos mee aan de verkoop.