

Rotary Bestuurswissel 2020

Van de parkeerplaats via de achterdeur naar binnen.

De ruimte achter de bar door.

Opeens sta je tussen ballenbakken, glijbanen en klimtoestellen.

Geen kinderen maar wel twintig a dertig bekende volwassen gezichten.

Wat een verrassing en wat een hartelijk weerzien na al die maanden !

Helaas zonder Robin, die net thuis is na een ziekenhuisopname.

We zijn bezorgd en wensen hem en Annemarie zoveel mogelijk beterschap.



Jaja: Rotary-bestuurswissel in het jaar 1 A.C., Anno Coronae., Monkey Town.

Marc en Miranda Edens, gulle en hartelijke gastheer en gastvrouw: bedankt !

Hun koks en bedienend personeel verzorgden een zeer smakelijk, Italiaans diner.

Zalige hapjes bij de borrel.

Heerlijke kip met vier-kruidencreme.

Rode vruchtensoep en smakelijke wijnen.



Iedereen heeft gesmuld, anderhalve meter bij elkaar vandaan:

Stelletje bij stelletje, met hier en daar wat ‘restzetels.’

Kees Zuurbier sloot het wonderlijke voorzittersjaar af met een terugblik.

Vanaf februari-maart: anders dan anders.

Een virus waarde rond.

Weken waarin van alles niet doorging.

Radiostilte.

Daarna virtuele bijeenkomsten. Videovergaderen op afstand.

Heel Heerhugowaard Bakt.

Cupcakes voor verzorgingshuis Rekerheem in Heerhugowaard.

Woorden van dank en gulle boektetten voor alle medebestuurders.



Bijzonder veel lof voor alle werkzaamheden van Lidy Kirkenier:
 Niet alleen het secretariaat in het afgelopen jaar.
 Ook het opzetten van de nieuwe website.
 De jeugdcommissie.
 Enz. enz.
 De lijst van verdienste werd steeds langer.
 Lidy werd er 'puur verlegen' van.
 Daarna de grote verrassing:
 Ze werd onderscheiden met de Paul Harris-medaille.
 Luid applaus, toasts, gelukwensen, vervolgens een leuk dankwoord van Lidy.



Vervolgens installeerde Kees zijn opvolger, Ellie Mens.
 Met een geestige speech nam zij voorzittershamer en ambtsketen in ontvangst.
 Ze bedankte op haar beurt Kees voor zijn inzet in het afgelopen jaar.



Van Eisso ontving ze vier fluwelen vaandels met clubvlaggetjes.
 Van de ene zolder naar de volgende zolder?



Iedereen feliciteerde haar en Paul met het voorzitterschap.
Een toast op een goed en gezond nieuw clubjaar.

‘Peter-van-Ina’ verzorgde de leuke pubquiz, een nieuwe traditie bij ons.
Foto’s met ogen van beroemdheden, raden wie het zijn.
Daartussen de gezichten van Jim Tesselaar en Hans Aardenburg. Geestig!



Taart toe, op veler verzoek.



Nog een laatste slokje en toen reed iedereen voldaan de zomernacht weer in.
Het wordt een fascinerend en misschien wel vaccinerend clubjaar.

Succes, Ellie !

Eisso