



Update, 12 april 2022

Vijf dagen na de Russische invasie van Oekraïne vertrokken we met vier busjes en negen vrijwilligers vanaf van der Valk in Duiven. Inmiddels zijn ruim twaalfhonderd Oekraïense vluchtelingen van de Pools Oekraïense grens naar een veilig onderkomen in Nederland gebracht door UkraineRun met busjes, touringcars en een vliegtuig. We rijden nu vanaf drie hubs in Polen, iedere week, met touringcars naar Nederland. Meer dan honderd vrijwilligers (Oekraïners, Polen en Nederlanders), meer dan tweehonderd gastgezinnen waar ruim zevenhonderd vluchtelingen zijn ondergebracht, een aantal welwillende ambtenaren, politici en woningbouwcorporaties en natuurlijk onze vele donateurs (in geld en natura) hebben dit mogelijk gemaakt.

Met het oog op de omvang van de problematiek is het een druppel op een gloeiende plaat. Maar voor de vluchtelingen die met UkraineRun zijn meegekomen hebben wij met zijn allen het verschil gemaakt. Er zijn inmiddels twee baby's geboren van hoogzwangere moeders die met ons meereisde. Veel kinderen hebben hun weg naar school gevonden. Steeds meer moeders zijn aan het werk. Medische zorg wordt verleend.

We hebben veel geleerd tijdens de vele ritten, ervaringen en verhalen die volgden. Onder andere dat er veel meer bij komt kijken dan het organiseren van bussen en bedden. Zoals het actief helpen en informeren van vluchtelingen aan de grens en het bieden van een eerlijk en helder perspectief over wat ze in Nederland te wachten staat. We hebben ook geleerd dat goede nazorg en voortdurende communicatie essentieel is in het goed laten landen van de vluchtelingen in de Nederlandse samenleving.

In deze periode hebben we de aard en omvang van de vluchtelingenstroom sterk zien veranderen. In de eerste dagen waren het vooral mensen die voor het geweld uit vluchtten. Inmiddels zijn het vooral mensen die uit het geweld ontsnapt zijn en leeft iedere vluchteling in voortdurende angst over degenen die ze achter hebben gelaten, veelal zoons, echtgenoten, broers, opa's en oma's en vrienden.

We hebben ook geleerd dat met name particulier initiatief in deze fase vluchtelingen de helpende hand heeft geboden. Dat is logisch, de overheid heeft tijd nodig om zich goed te organiseren. Het is voor ons echter wel heel teleurstellend en onbegrijpelijk dat de rijksoverheid de veiligheidsregio's de instructie heeft gegeven niet met particuliere initiatieven samen te werken. De ervaring, inzet en daadkracht van het particulier initiatief wordt hiermee ondermijnd.

Het maakt het voor initiatieven als dat van ons alleen maar moeilijker om mensen te helpen. We begrijpen de terughoudendheid, er zijn immers ook partijen die niet het beste voor hebben met de vluchtelingen, of wel van goede wil zijn maar het niet goed aanpakken. Er moet natuurlijk kritisch gekeken worden naar de particuliere initiatieven. En wij begrijpen ook dat je niet alles en iedereen die iets wil doen onder de loep kan nemen. Maar UkraineRun heeft ongeveer 5% van de vluchtelingen die uit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen geholpen van de grens naar een warm onderkomen.

Het feit dat we actief aansluiting zoeken bij reguliere instanties, dat we een trackrecord hebben, dat we diepgaande kennis hebben opgedaan en een sterk team hebben gebouwd, zou toch reden moeten zijn UkraineRun te omarmen in plaats van in de weg te zitten. We hebben dit uitgebreid toegelicht aan een lid van het kabinet, aan ambtenaren en politici en aan de landelijke coördinator die verantwoordelijk is voor deze problematiek. We hebben gevraagd ons grondig onder de loep te nemen om mogelijke zorgen weg te nemen. Helaas is ons verteld dat dat niet zal gebeuren en dat samenwerking actief ontmoedigd zal worden.

Dit overheidsbeleid zorgt er direct voor dat alleen die vluchtelingen die op eigen houtje Nederland bereiken geholpen worden. En dat zijn nu juist de minst hulpbehoevenden. De kwetsbaren vinden immers hun weg niet, die slapen op veldbedjes in grote zalen en hallen in Polen, met gebrekkig sanitair onder onveilige omstandigheden. Dit is de groep waar wij het voor doen.

Gelukkig zijn er ook gemeenten die wel samenwerking zoeken, zoals Helmond, Rotterdam, Hellevoetsluis en Hindeloopen. Dat stelt ons in staat de vluchtelingen direct te koppelen aan de overheid, en dat zorgt voor een veilige en soepele overgang. Daarnaast zijn er de honderden gastgezinnen. Deze zijn van onschatbare waarde. Zij bieden niet alleen onderdak maar ook verzorging, begeleiding naar het gemeentehuis en scholen en toegang tot sociale infrastructuur. Natuurlijk gaat dit niet altijd goed, soms klikt het niet tussen host en gasten of lopen verwachtingen uiteen, maar dat zijn de uitzonderingen, en die laten zich altijd oplossen met alternatieven of begeleiding.

Dankzij de vele donaties in geld en natura kunnen wij onze operatie opschalen en draaien. Een aantal bussen is gesponsord of gratis ter beschikking gesteld. Hotels hebben om niet of tegen korting ontvangstruimten en kamers gefaciliteerd. Restaurants hebben gratis maaltijden verzorgd. Daarnaast hebben wij tot nu toe ruim EUR 177,000.00 ontvangen. Hiervan is per begin April ongeveer EUR 75,000.00 besteedt aan kosten voor hotels, opvang, reis, verblijf, zakgeld voor vluchtelingen, de hub in Polen, bussen en overige onkosten.

Ons team bestaat inmiddels uit een kerngroep van acht personen met uiteenlopende verantwoordelijkheden die het grootste deel van hun tijd (naast gezin en eigen werk of onderneming) aan dit initiatief besteden. Daaromheen is een team van veertig tolken dat ingezet wordt voor de runs en begeleiding, en twintig vrijwilligers die naast het kernteam regelmatig de reis naar Polen maken om het proces te begeleiden. Er is een team 'techies' dat voor ons IT-tools heeft ontwikkeld en ons actief ondersteunt om het gehele proces ordentelijk te laten verlopen; van inschrijven, tot registratie, check-in en aanmelding en matching van gastgezinnen en housing. Er is een callcenter, een facebookpagina (<https://www.facebook.com/groups/520956579417317/?ref=share>) en een website (UkraineRun.org) voor Oekraïners die de vlucht willen maken, maar ook voor nazorg voor Oekraïners en gastgezinnen in Nederland.

Er is een actief social-mediabeleid om vluchtelingen zo goed mogelijk te informeren over belangrijke zaken aan de Pools-Oekraïense kant en om ze de weg te wijzen naar en in Nederland. Er is een grote groep vrijwilligers en ondernemers die van alles organiseert van inzamelingen, begeleiding en bijeenkomsten. Er zijn tandartsen, huisartsen en verloskundigen die gratis hun diensten aanbieden. Er zijn vrijwilligers die iedere dag een vrouw naar het ziekenhuis op en neer brengen om haar zieke man te bezoeken. Er zijn werkgevers die posities creëren om Oekraïense vrouwen aan het werk te helpen, en veel meer. Er is zo veel moois op gang gekomen om deze kwetsbare groep zo goed mogelijk te helpen, op te vangen en perspectief te bieden.

***Dit alles bij elkaar is UkraineRun.***

Zolang het conflict voortduurt en de vluchtelingenstroom er is, zolang onze hulp nodig is, en zolang als het duurt tot de overheid en NGOs deze rol (deels) op zich nemen gaan wij door. Hopelijk met jullie steun als vrijwilligers, gastgezin of donateur.

Met hartelijke groet,

Namens het UkraineRun team,  
Patrick van Rossum.

---



U kunt doneren door over te schrijven op onderstaand bankrekeningnummer of gebruik makkelijk en snel onderstaand Tikkie.



<https://tikkie.me/pay/Stichting67/9z3zVTC5VMYMDN5Za9J14h>

<https://gofund.me/0b0e69ce>

**Ukraine Run is formeel geregistreerd: Stichting Sociaal Fonds Rotary EW**

U kunt uw donaties richten aan: **NL27 ABNA 0494 2892 79 tnv Ukraine Run**

**KvK: 51465310**

**ANBI erkenning:** RSIN fiscaal nummer 8500.3



U kunt zich aanmelden als **gastgezin** via <https://ukrainerun.org/word-gastgezin/>