

5 minuten praatjes: Kort, veelzijdig en verrassend



Onze Rotaryclub kent de gewoonte – zoals vele andere clubs ook – om af en toe een clubavond in te vullen met zogenaamde 5 minuten praatjes. Leden kunnen kort en krachtig in 5 minuten (worden er meestal wel wat meer 😊) over een bijzondere gebeurtenis, een actualiteit, een kort verslag van een noemenswaardige reis of een speciale ontmoeting vertellen.

Afgelopen clubavond stonden twee mooie verhalen centraal:

Een van onze leden doet verslag van een reis naar India, voor ondersteuning van Vervolgde Christenen. Met een groep van 4 man van een Stichting ging hij op stap en alles moest zeer geheim gebeuren, omdat in India de kleine groep Christenen ernstig vervolgd, mishandeld en zelfs vermoord wordt. Slechts 2% van India is christen en worden dus zoveel mogelijk buiten gesloten. De stichting heeft een aantal kerkjes gebouwd en met de reis wilde men vooral de mensen een hart onder de riem steken, en ze laten voelen dat we met hen meeleven.



Een ander lid heeft het boek over Herman Kunkler, dat we vorige week van onze zusterclub uit Dorsten cadeau kregen, gelezen. Herman Kunkler (lid van Rotaryclub Dorsten en overleden in 2020) onderscheidde zich vooral als ontwerper van talrijke fonteynen en sculpturen in de openbare ruimte in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Daarnaast creëerde hij ook tal van sieraden als goudsmid.

Hij is onder de indruk van het werk van Herman Kunkler, die we bij onze ontmoetingen met club Dorsten vaak gezien en gesproken hebben. Er worden nog herinneringen opgehaald aan een bezoek aan Xanten in 1999 (Ja. Zo oud al) waarbij Kunkler ons in de Dom heeft rondgeleid.