



RC HOUTHALEN MIDDEN LIMBURG



## De Zuvvende Zondigse Middig van RC Heerlen LvR 12 juli 2015

**Aanwezig van onze club:** Rudi S en Monique, Jos K en Maria, Jos H en Marjan,  
Marc H en Josée

Om 12u00 arriveerden we aan Auberge De Rousch, een pracht locatie in de Heerlense bossen. Met een glaasje en een hapje werden we verwelkomd door onze gastvrouwen en werden we uitgenodigd aan hun prachtig ingedekte tafels. Bijgestaan door hun echtgenoten werden we de ganse namiddag in de watten gelegd op "grootmoederswijze"!



De Zondigse middig is een fundraising-activiteit van de Rotaryclub met een nostalgische knipoog naar het eten op zondagmiddag zoals de meesten van ons zich dat herinneren uit hun jeugdijaren.

Voorzitter Kitty heette al de gasten welkom, lichtte het doel van deze namiddag toe, en dankte alle medewerkers om deze namiddag te kunnen doen slagen. Ze droeg dan alle verantwoordelijkheid voor de rest van de namiddag over aan de clubleden, om "hun gasten" aan "hun tafel" te verwennen zoals onze grootmoeders dat vroeger deden. En of we verwend werden!

Overvloedig en in een gezapig tempo

ondertussen voldoende tijd om te keuvelen, werd het volgende geserveerd:

- Amuse en aperitief
- Gerookte Geuldalforel, salade, mierikswortel
- Op lage temperatuur gegaarde kalfswangen  
In de oven gebakken bout van reebok met bessen  
Aardappelpuree, appelcompote, gemengde salade  
en diversiteit van groenten
- Zondigse chocoladepudding met slagroom  
Zomerse vanillepudding gegarneerd met fruit
- Koffie

Een heerlijk, overvloedig diner. Overgoten met een goed glas wijn of pintje bier. De laatste pudding hebben we er toch nog bijgekregen want we konden niet aan de verleiding weerstaan.

Zangeres Yreen kreeg heel de zaal ook nog aan't sjunkelen met de oude meezingers van vroegere ... Het dorp ( Sonneveld)...Weisse rosen aus Athen ... Der Junge mit der Mundharmonika ... Heb je even voor mij ... Om de lichtjes aan de Schelde en Tulpen uit Amsterdam niet te vergeten. Het bracht er echt de stemming in.





Tussendoor werd er ook nog een tombola gehouden die verkocht werd door de toekomstige Rotariërs( kinderen), met de vraag hoeveel vanille er gebruikt was bij de bereiding van de pudding. Als je bedenkt dat er een goede 150 eters aanwezig waren en rekening houdend met “ hoe zuinig zijn die Hollanders geweest?” dan kan de schatting ver uit elkaar liggen. Er werd heel wat gerekend, maar uiteindelijk was de oplossing: 45 g. Er waren 2 juiste antwoorden.

Om af te sluiten werden dan van de opbrengst 2 cheques van 4000 € geschonken aan 2

goede doelen: “Het Bondgenootschap Parkstad voor Geletterdheid” (baseducatie) en de stichting “Friends of Nyanje”, die beurzen verstrekt aan Zambiaanse studenten.

Het was een heerlijke, smakelijke namiddag en meer dan voldaan keerden we rond 17u00 naar huis terug.

