

Dagje zeilen voor kinderen met beperkingen

Op 27 juni 2015 gaat een grote groep kinderen met een beperking, met hun begeleiders een dagje zeilen op het IJsselmeer. De kinderen die mee gaan, zijn leerlingen van school Lyndensteyn. Wat zal dat genieten worden! Uiteraard hopen we op mooi weer. De boot – die rolstoel geschikt is – is al geregeld en ook de overige benodigdheden.

School Lyndensteyn maakt deel uit van de Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân en is een mytyl- en tytylschool voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. De leerlingen zijn kinderen en jongeren van vier tot en met twintig jaar die lichamelijk of meervoudig beperkt of langdurig ziek zijn. School Lyndensteyn wil de leerlingen toerusten op een zo volwaardig mogelijke plaats in de maatschappij, waarbij het motto is: 'School Lyndensteyn beweegt je!'

