



Harlingen, 27 juni 2015

Er waren eens drie matroosjes,  
Roosje, Toosje en Koos,  
met broodjes, kaas, worst, chips en frisdrank.  
Zij begroetten de schipper, zijn vrouw en twee zonen,  
zij zagen aan boord van de Waddenzee komen:  
een nieuwsgierige vader of een lachende moeder  
met hun kind in beperkingen met vrolijke ogen,  
met een traan voor drie achterblijvers.

Ahoi ! Ahoi ! de haven uit !  
Op zee in lichte deining onder zachtgrijze wolken  
de zeilen gehesen,  
de motor uit !  
Op koers naar de sluis van Kornwerderzand,  
over het IJsselmeer naar Makkum,  
voor ijs en geurige kibbeling.

De matroosjes, Toosje, Koos en Roosje,  
op zeebenen in een blijmoelige stemming,  
babbelden en serveerden de gasten in zon,  
maar Froukje de vriendelijke, deskundige juf  
bleef met liefderijk overwicht de baas!

Terug in Harlingen met gestreken zeil,  
waren de uren voorbij gevlogen  
en gingen blije gezichten,  
vermoeid van de unieke ervaring,  
van boord met een dankbare zwaai.

En de drie matrasjes, Koos, Toosje en Roosje, bruinverbrand,  
dachten, wisten, zeiden tegen elkaar:  
dit was een Rotary-zaterdag zoals Rotary is bedoeld:  
Driewerf hoera voor de commissie buitengewone projecten  
en tot een volgend jaar.