

Masku, 22 december 2017.

Beste Rotarians,

Ik kreeg vandaag een mailtje doorgestuurd van mijn moeder met het verslag van Gigi in Australië. Deze heb ik doorgelezen en ik vond het leuk om de verschillen te lezen en te zien tussen haar uitwisseling naar Australië en mijn uitwisseling naar Finland.

Ik ben op 6 augustus, in de ochtend, gearriveerd op Vantaa Airport (Vantaa is een deel van Helsinki). Daar hebben we eerst met een hoop exchange studenten verzameld voordat we met de bus naar Karkku gingen voor het introductie kamp.

Het kamp was een week met weinig slaap en ik heb daar een hoop nieuwe mensen ontmoet. Vanaf het begin werd er Fins gesproken, één van de lastigste talen van de wereld dat Fins. Het was heel leuk maar ook best wel weer lastig (voor mij dan). We waren met een groep van op zijn minst 120 studenten. Het lastigste was wel dat de meeste die dezelfde taal spraken bij elkaar bleven en omdat ik The Only Dutchman was, was het best wel even moeilijk om ergens bij te horen. Degenen waar ik een beetje mee kon connecten waren de Amerikanen en de Duitsers.

Aan het einde van het kamp werden we opgehaald door onze gastfamilies. Het was best grappig hoe mijn gastfamilie mij herkende. Ik droeg namelijk mijn Scaniavest en zij hadden gelezen in mijn applicationform dat ik een grote voorliefde heb voor Scania-trucks en zo hadden ze mij herkend.

Wij zijn na het kamp in de richting van Raisio gereden, hebben daar wat boodschappen gedaan en zijn toen naar een heel klein huisje op een kleine heuvel in het midden van het platteland gereden. Het was niet groot maar toch een heel erg fijn huis om te wonen. De eerste dag zijn we al bramen gaan plukken.

Ik was ongeveer drie dagen bij mijn nieuwe gastfamilie en ik kon al meteen naar school. Ik vond de eerste weken erg lastig omdat ik vrienden moest maken en ik best verlegen ben en Finnen zijn ook erg verlegen. Uiteindelijk heb ik een paar goede vrienden gekregen. Nadat ik een les had gemist is het wel wat sneller gegaan doordat we buiten hebben staan kletsen. En daarnaast ben ik met een paar derde klassers bevriend geraakt en gaat het wel sneller. Ik heb nu na ruim vijf maanden nog steeds wel moeite met het volgen van de lessen want er is gewoon weinig touw aan de Finse taal te knopen. Ik volg naast school nog extra Finse taallessen.

Mijn eerste gastgezin bestond uit een moeder, Tipe, een vader, Tane en 2 dochters Kaisla en Tuike. Eind augustus zijn mijn gastzussen het huis uitgegaan. Kaisla is naar Duitsland verhuisd (waar ze eerder op exchange is geweest) om daar te gaan wonen, studeren en met haar vriend te gaan samenwonen en Tuike is ook op uitwisseling gegaan naar Gran Canaria.

Ik zit nu sinds begin december in mijn tweede gastgezin. Het gezin bestaat uit een vader, moeder en 2 dochters waarvan 1 woont en werkt in Lapland en de ander, van ongeveer mijn leeftijd woont nog thuis. Ik woon nu wat minder ver van de bewoonde wereld en daardoor kan ik makkelijker afspreken met mijn nieuwe vrienden.

Ik ben erg dankbaar dat jullie mijn uitwisseling sponsoren en deze mooie ervaring voor mij hebben mogelijk gemaakt. Heel veel dank daarvoor!



ik heb ook een paar prachtige foto's kunnen maken.



Een kleine wandeling van 22 km die ik gelopen heb. Dit zijn de studenten van de Lapland tour



En ik heb natuurlijk ook nog Emmi gezien.

Met vriendelijke groeten uit het mooie (witte) Finland,

Thor van Gaans