



STUWWALLOOP 31 MEI 2008

Op 31 mei 2008 vond op het uiteinde van het Veluwemassief de Stuwwalloop 2008 plaats: een hardloopwedstrijd, georganiseerd door de kersverse Stichting De Stuwwalloop, met als start en finish Sportpark Hartenstein in Oosterbeek. Het parcours (van 5 of 10 kilometer) leidde door het unieke stuwwalgebied rond Oosterbeek, Heveadorp en Doorwerth. Voor de kinderen van de basisscholen in de gemeente Renkum was er een aparte Kinder-/Scholenloop van 1 kilometer.

Rotaryclub Oosterbeek heeft in samenwerking met de Stichting Stuwwalloop de bijkomende evenementen op Sportpark Hartenstein georganiseerd. Ook verzorgde RC Oosterbeek de catering. Als partner van de Stuwwalloop heeft RC Oosterbeek verder de fundraising voor en tijdens dit sportevenement op zich genomen. Het resultaat was er wel naar: aan het eind van de dag kon een bedrag van EURO 5000,- aangeboden worden aan de Stichting Renkum Hart veilig. Met dit geld kan deze stichting een stevig begin maken met het realiseren van haar doelstelling: het op grote schaal verspreiden over de gehele gemeente Renkum plaatsen van AED's (Automatische Externe Defibrillators) en het geven van opleidingen aan vrijwilligers die deze apparaten in noodgevallen kunnen bedienen. De Stichting Renkum Hart veilig wil er voor zorgen dat bij een hartstilstand binnen een paar minuten adequate hulp aanwezig is.

Tijdens het evenement vond ook een verloting ten behoeve van het goede doel plaats. De hoofdprijs was een ter plekke geschilderd werk van de Oosterbeekse schilder Eef van Brakel. [Bekijk de foto's](#)



WINTERBIVAK 9 FEBRUARI 2008

Dit jaar vierden wij als Rotaryclub Oosterbeek alweer het eerste lustrum van ons Winterbivak. Het militaire woord bivak klinkt bedreigend, maar juist met die knipoog naar het soldatenleven is dit een uitstekende mogelijkheid voor jong en oud om ongeacht de weersomstandigheden zich een paar uur in een uiterst genoeglijke sfeer te kunnen vermaken. Wij waren bij elkaar met Rotarians, leden van andere serviceclubs, vrienden en bekenden. Tussen 15.00 en 18.00 troffen we elkaar in de tuin van Jook & Hanna van Slooten, waar het bivak was opgebouwd. Tussen tenten, vuurkorven, omringd door muziek, met Glühwein, warme chocolademelk, erwtensoep, roggebrood met katenspek en voor de liefhebbers een ander glaasje dat bij de winter past, werden de vriendschapsbanden verstevigd en vernieuwd.

Natuurlijk vergaten we daarbij niet ons goede doel in Bangla Desh te steunen. dat door ons clublid Elisabeth Micka en haar man Paul Spauwen zoveel inhoud krijgt. Paul neemt als plastisch chirurg nu al enkele jaren deel aan een project om kinderen met een hazenlip weer een kans te geven op een normaal leven in die maatschappij.

Elisabeth spant zich vooral in voor een lokale doveschool. Samen bezoeken zij de school regelmatig en zorgen voor de overdracht van de door ons opgebrachte fondsen. De school zorgt er voor dat dove kinderen een vak leren waarmee zij zichzelf kunnen onderhouden. Via onze bijdragen hopen we hen ook dit jaar weer te kunnen steunen. Van iedere bezoeker aan ons bivak werd een entree gevraagd van €10.00 en van kinderen tot 14 jaar €5.00.