

Wochebericht aus Erfurt

door Maarten / foto's ook van Jan Lucas Ket

9-10-11 November 2007

Als vervolg op ons bezoek van december vorig jaar aan onze contactclub RC Erfurt-Krämerbrücke waren we nu uitgenodigd omdat onze Duitse vrienden hun 2^e lustrum vierden. En met genoeg togen wij wederom de Autobahn op om te testen of-ie de 180 nog haalt. En dat deed-ie. Jan Lucas en Henk Velink namen de trein van 05.45 uur van Centraal en de overige deelnemers voegden zich in hun automobielen om zich vervolgens allen zo rond de klok van 4 uur in de namiddag in het Mercure Hotel in Erfurt te kunnen melden: Loek en Greet waren er al een daggie, Kees en Hannie, Joop en Paula, Hans en Ria, Frans en Annelie, René en Marjan, Peter en Ank, Joop van Overbeek, Gonnie en ondergetekende. Er was voldoende tijd om ons in gala te hijsen, want een tweetal smokings waren daartoe zelfs speciaal aangeschaft. Met onze outfit overtroffen wij onze gastheren en -dames wel enigszins, maar het stond bijzonder stijlvol en men kon zien dat we de uitnodiging voor hun feest waardeerden en er werk van hadden gemaakt.



Wij liepen naar Restaurant – Stube 'Zumnorde' waar wij op de binnenplaats werden onthaald met Glühwein en door een groep trommelaars die ons begeleiden naar de eerste verdieping waar we direct werden gefotografeerd; de foto met bijbehorende tekst werd ons binnen twee uur persoonlijk overhandigd!

Uiteraard werden er wederzijds toespraken gehouden en wij waren vereerd dat ook Herr Oberbürgermeister (geen RC-lid) van Erfurt in ons gezelschap

was, die in zijn speechje de RC van harte dankte voor al hun activiteiten in de stad. Rotary heeft zich echt een plaats verworven in Erfurt.



Voorts was ook de vz van de Gründungsclub RC Erfurt van de partij. Hij memoreert dat de zuigeling een grote jongen is geworden en hij is trots dat Blumenstadt Erfurt twee zulke mooie Rotaryclubs heeft die zich in hun gezamenlijke activiteiten stevig aan de Vier-Fragenprobe vasthouden.



En men liet duidelijk blijken dat de aanwezigheid van onze 20-mans delegatie bijzonder op prijs werd gesteld.



Op elk bord lag onder een fraaie verpakkingen de 1^e gang van het diner verstopt, de "Zumnorde Schmankerl". Tussen de gangen door was het onze voorzitter *Hanzl* die in prima Duits het woord tot de aanwezigen richtte en het fraaie gebrandschilderde glas-in-lood aandenken overhandigde. Wij werden verrast met een uit streekproducten zelfgemaakte marmelade en een Puffbohne mascotte (www.puffbohne.de).

We konden tijdens het diner lekker aan de wandel door het restaurant waardoor een leuke, ongedwongen sfeer ontstond en met de live muziek van *Jazzy & Jolly* was het goed vertoeven bij en met onze Erfurter vrienden.

Het liep tegen middernacht toen door een meerderheid van onze ploeg in de hotellounge nog een laatste afzakertje werd genuttigd, waarna de rust in Erfurt wederkeerde.

De volgende ochtend (zaterdag) ging de busreis (zonder onze vz want die was ziek...) naar het nabijgelegen Weimar, ook een prachtige Thüringer stad waar veel over te vertellen was door de RC-gids. Wat een historische kennis heeft men daar. Helaas vond de stadswandeling plaats in de stromende regen, het nam echter niet weg dat we een goed beeld kregen van de opbouw van en het leven in Weimar met zijn 60.000 inwoners.



Het is de stad van Goethe, Schiller en Maarten Luther. Wij bezochten tegen betaling van 2 euro nog een prachtig godshuis, maar we werden ruim *vóór het zingen* alweer de kerk uitgedirigeerd door een strenge oppasdame die vond dat het sluitingstijd was.

De rondleiding/stadtour eindigde in en door het Goethe-Wohnhaus met ten slotte een overheerlijke Bratwurst-mit-Senf op de hoek van de straat. (www.weimar.de).



Jan Lucas had als enige gekozen om die ochtend naar Obersdorf te gaan, waar hij 15 centimeter sneeuw trof tijdens zijn wandeling. 's Avonds genoot hij ook nog eens, als "Einzelgänger", met Albrecht von Kirchbach en zijn vrouw Britta van de Orfeo van Monteverdi. Zondagmiddag waren Henk en hij ook nog uren te gast bij Heiner en Ursula Winkler thuis.

Rond de klok van half drie in de middag werden wij vrijgelaten om in een korte tijd nog even gezellig te shoppen in Erfurts centrum dat nog niet in Weihnachtssferen was omgetoverd. Waarschijnlijk een weekend later.



Om kwart voor zes werd er alweer verzameld om naar de Domplatz te gaan waar een enorme mensen- en kindermassa met lampionnen St. Martinstag, vergelijkbaar met onze Sint Maarten, inluiden. Mooi en sfeervol.

De eerste Weihnachtskramen stonden er al en een bezoek aan de gezamenlijke kraam van RC Erfurt, Rotaract en Inner Wheel hoorde er natuurlijk bij. Met Glühwein voor het goede doel uiteraard. Vervolgens naar Ristorante Pizzeria *Paganinni* im Gildehaus am Fischmarkt, waar weer een

aantal Erfurter rotarians met partners aanschoven. Het was gezellig Klössen met eend eten.

Kees deed in z'n beste Duits kond van het feit dat WIJ de wijn zouden betalen en hij overhandigde aan de vrouw van organisator Antonio een kaasplank met diverse soorten kaasschaven, want die had zij tijdens hun bezoek aan Edam niet kunnen kopen wegens tijdgebrek. Tevens moest Kees nog even uitleg geven waarom wij de avond ervoor als pinguïns verkleed waren...



De volgende ochtend stond voor een zevental uit ons gezelschap een bezoek aan de Eishalle op het program, Echter er kon niet geschaatst worden... Er bleken jeugdwedstrijden te zijn en ook al trokken Kees, Henk, Jan Lucas, Hannie, en René illegaal de ijzers onder om toch even



het ijs te voelen, ze werden rigoreus in het Engels van het harde water gebonjourd. Wel had de voormalig schaatsSTER *Gunda Niemann* enige tijd voor ons ingeruimd en konden we korte tijd met haar spreken o.a. over de recente wereldprestaties die in Calgary waren gereden. En dat was natuurlijk een bijzondere ontmoeting.

Rond de middag toog iedereen huiswaarts. Het was rustig op de weg, de Saab rook de stal zodat wij veilig en heelhuids om 18.00 uur Purmerend in reden.

Het was weer een geslaagd bezoek en een hartelijke dank aan organisator/vz International Kees Oudewortel is dan ook zeker op zijn plaats!

