



Na de 2e wereld oorlog werd door de voormalig Zaanse verzetsstrijders besloten om op gedenkdagen bloemen te leggen bij de verzetsmonumenten in de Zaanstreek. Zij vonden dat de herinnering aan het verzet tegen de naziterreur en de nagedachtenis aan de slachtoffers daarvan, niet mocht verslappen.

Daarom werd in 1979 besloten tot de oprichting van stichting 'Hoekmanfonds / Vrienden verzet 40-45'. In de statuten van deze stichting werd vastgelegd dat de aangegane verplichting: het leggen van bloemen op de gedenkdagen, zich zal uitstrekken tot het eind van de 21e eeuw.

Hoekman was de schuilnaam van verzetsstrijder Adriaan van Os. Adriaan hield zich in de oorlogsjaren bezig met het verkrijgen van voedsel voor het verzet, onderduikers en vrouwen en gezinnen die achterbleven.

Door een televisie-uitzending in april 1980 over de aanslag door Jan Bonekamp en Hannie Schaft op politiecommissaris Ragut van de Duitse Sicherheitsdienst gingen er binnen de stichting stemmen op om het wat vervallen monument van Jan Bonekamp te vervangen door een dubbel monument voor Jan Bonekamp en Hannie Schaft.

(Zie ook <http://monumentenspreken.nl/documentaires>).



Dankzij de ruimhartige financiële bijdrage van de Zaanse samenleving heeft stichting 'Hoekmanfonds / Vrienden verzet 40-45' er toen voor kunnen zorgen dat dit dubbel monument er kwam (Westzijde tegenover de Doopsgezinde kerk). Ook ging zij de verplichting aan om er voor te zorgen dat dit monument in goede staat bleef.

In 1995, toen veel oudverzetsstrijders al waren overleden en de bestuursleden van stichting 'Hoekmanfonds / Vrienden verzet 40-45' te oud werden, zijn de statuten gewijzigd en is de stichting gelieerd aan de Rotary Club Zaanadam. Adriaan van Os was daar lid vanaf 1952 tot 1990.

De nieuwe stichting hield dezelfde naam en hetzelfde doel. Naast het leggen van bloemen bij de monumenten op gedenkdagen kwam daar nu ook het onderhouden van het dubbel monument bij. In elk geval tot het eind van deze eeuw.

Wie was Hannie Schaft?

Hannie Schaft, geboren op 16 september 1920 in Haarlem, studeerde Volkerenrecht aan de Universiteit van Amsterdam. In de eerste oorlogsjaren deed ze als studente al verzetwerk tegen de Duitse nazi-overheersers. Ze beëindigde haar studie in 1943 en zocht contact met de Haarlemse verzetsgroep van de Raad van Verzet. Zij verrichtte samen met anderen, vele verzetsdaden en werd bekend bij de Duitsers als 'het meisje met het rode haar'. Bij een routinecontrole werd ze betrapt op het in bezit hebben van verzetskranten en een pistool. Hannie Schaft werd, 24 jaar oud, in de duinen bij Overveen op 17 april 1945 doodgeschoten, 3 weken vóór de bevrijding. Op 27 november 1945 werd Hannie Schaft herbegraven op de Eerebegraafplaats te Overveen in aanwezigheid van Koningin Wilhelmina, Prinses Juliana en Prins Bernard. Van de koningin kreeg zij postuum het Verzetskruis. Ook kreeg ze postuum een belangrijke onderscheiding de 'Medal of Freedom' van Generaal Eisenhower.



Wie was Jan Bonekamp?

Jan Bonekamp, geboren op 19 mei 1914 in Velsen, werkzaam bij de Hoogovens en actief in de vakbond. In 1943 roept hij zijn kameraden op om mee te doen aan de april/mei staking. Daarna verlaat hij de Hoogovens. Hij weet dat hij op de lijst staat voor gezochtte communisten en hij gaat de strijd aan met het fascisme. Kleine Jan, zoals Bonekamp genoemd werd, was fanatiek, snel en trefzeker. Daarom kreeg hij van de Zaanse Raad van Verzet veel opdrachten tot liquidatie. Ook zijn laatste opdracht krijgt hij van de Zaanse RVV: samen met Hannie Schaft gaat hij de Zaanse politiekapitein Ragut liquideren. Ragut staat bij de Duitsers op de loonlijst en ontvangt hoge premies voor het verraden van mensen. De actie wordt goed voorbereid en op 21 juni 1944, een prachtige zonnige dag, vertrekken de twee vroeg van huis. Kapitein Ragut wordt inderdaad neergeschoten, maar ziet nog kans voor hij sterft Jan Bonekamp in zijn buik te schieten. Dezelfde dag nog sterft Kleine Jan op 30-jarige leeftijd in het Luchtwaflens Lazareth in Amsterdam.





Help de herinnering levend te houden. Steun ons met 15,- per jaar.

Stichting 'Hoekmanfonds / Vrienden verzet 40-45' kan haar werk doen dankzij donaties. Bent u het eens met het gedachtegoed van de stichting wordt dan voor minimaal €15,- per jaar donateur.

Dat kan door het invullen van bijgevoegde donateurskaart of het sturen van een mail naar de secretaris van de stichting 'Hoekmanfonds / vrienden verzet 1940-1945' (prive@faboom.nl) onder vermelding van donateur Hoekmanfonds. Door het leggen van bloemen bij de verzetsmonumenten maakt het Hoekmanfonds uw bijdrage zichtbaar.

Het Hoekmanfonds heeft een ANBI-status.



Opdat wij niet vergeten



Algemeen Nut
Beogende Instelling
ANBI

