



rotaryclub zoetermeer – zegwaart

Bijeenkomst : 24 juli 2013
Clubbericht nr. : 4
Clubberichtschrijver : Marian Pérez
Attendance : 53,13 %

Aanwezig:

Eugène Bridié, Ruud de Bruijn, Marijke du Burck, Sabine Eggermont, Ernst Evelo, Ed Gareman, Joseph Govaarts, Xandra Heemskerk, Gerhard Jansen, Robert de Kok, Steven Mast, Marit Oosenbrug, Marian Pérez, → Pam Perquin, Soeroedj Tewarie, Wieger Visser en Daan van Wijk.



I.v.m. de afwezigheid van de voorzitter (Marco), mag Xandra vanavond de honneurs waarnemen. Op het programma stond het praatje van Liëlle & Charlie gepland over hun bezoek aan Ghana. Echter, Liëlle is door de uitbundige zon van de afgelopen dagen geveld en heeft helaas moeten afzeggen. Onze programmacommissaris heeft de “5 minuten praatje” als alternatief bedacht als invulling voor deze avond.

Ed bijt het spits af. Hij vertelt dat hij niet op vakantie gaat, maar wel naar Curaçao vertrekt ... Voor zaken eigenlijk. Op 2 augustus a.s. mag hij aanschuiven bij de premier en een aantal ministers op Curaçao om te praten over het promoten en ontwikkelen van een 7 sterren (!!) resort. Hij is daar al maanden mee bezig. Het betreft een gebied van 600 hectare, inclusief de ontwikkeling van een natuurgebied. Hopelijk kunnen we in de toekomst ons vocacionaal weekend aldaar houden ... Ernst vraagt aan Ed hoe het met het “handelsmoraal” op Curaçao is gesteld. Ed geeft aan dat het anders is dan bij ons. Maar Ed is niet van plan om steekpenningen aan te nemen. Spannende ontwikkelingen voor Ed dus!

Joseph geeft aan dat hij ook iets voorbereid heeft. Het gaat om de Abu Ghraib gevangenis. Bekend van de Amerikaanse bemoeienissen in Irak. De Amerikanen hebben toen schoon schip gemaakt en er is een nieuw management gekomen (die counterpart van Joseph is geweest bij de Navo). We konden vandaag in de krant hier over lezen. Wat daarna volgt is “inside information” en niet voor het verslag bedoeld. Dus, als je er niet bij was vanavond, dan heb je helaas wat gemist.

Er ontstaat een boeiende discussie omtrent de vraag of je de normen & waarden van het land waar je bent dient over te nemen, en zo ja, tot op welke hoogte, of dat je juist je eigen normen & waarden moet handhaven.

Eugène spreekt over zijn contact met Bryan Potter (Broadlands). We spreken over eenzaamheid, vriendschap, het doen van beloftes en het ondersteunen van je vrienden.

Daan sluit de avond af met de attendance.

We gaan koffie drinken en kijken naar het Lustrum-filmpje (zeker aan te raden!!).