



rotaryclub zoetermeer – zegwaart

Bijeenkomst : 14 augustus 2013
Clubbericht nr. : 7
Clubberichtschrijver : John van Dijk
Attendance : 66,66 %

Aanwezig: Sytske Boersma, Eugène Bridié, Carel Bruens, Ruud de Bruijn, Marijke du Burck, John van Dijk, Sabine Eggermont, Hans Eijer, Ed Gareman, Ton Glissenaar, Joseph Govaarts, Hein Grijpink, Gerhard Jansen, Robert de Kok, Jules van Koningsbruggen, Erik Lapré, Marco Lurks, Steven Mast, Pam Perquin, Roger Steinberg, Betty Talstra en Wieger Visser.

Vandaag is het podium voor Willemijn van Dijk, dochter van John en Til. Het is de tweede maal dat zij een voordracht voor ons Rotaryclub houdt. Vorige keer ging het over haar werk bij het glossyblad "De Smaak van Italië". Haar verbondenheid met het land Italië is er nog in hoge mate en zij zal ons vanavond vertellen over haar zojuist verschenen boek over de streek Puglia, de hak van Italië.

Welkom in Puglia, *finis Italiae*



foto's: Eugène Bridié

In 2005 reisde ik voor de eerste keer Rome voorbij. Ik nam de trein naar het zuiden van Italië, en ging met een tas vol vooroordelen het avontuur tegemoet. De trein denderde voorbij Napels, voorbij Potenza, voorbij Taranto, om uiteindelijk in Lecce te stoppen. Ik was in Puglia, *finis Italiae*, en hier zou ik de komende maanden blijven. Maanden waarin mijn vooroordelen langzaam plaatsmaakten voor waardering, voor het land, de inwoners en het leven in de hak van de Italiaanse laars. Om dit paradijselijke stukje Italië aan Nederland voor te stellen schreef ik er een boek over, dat eerder dit jaar verscheen.

Puglia is zowel de hak als het spoor van de Italiaanse laars. Wie de kaart van Italië van bovenaf bekijkt, ziet dat het puntje van de laars bijna letterlijk een brug naar het oosten vormt. Die brugfunctie over zee heeft in Puglia het sociale, maatschappelijke en economische leven onherroepelijk beïnvloed.

Een groot aantal overheersers, reizigers, passanten, tijdelijke en permanente bewoners van Puglia hebben hun sporen achtergelaten in het landschap, de cultuur en het collectieve geheugen van de regio. Verhalen uit het verleden komen tot leven in figuren als de Griekse legeraanvoerder Pyrrhus en Romes meest gevreesde vijand Hannibal, maar ook in 'onze eigen' Sinterklaas die zijn laatste rustplaats vond in Bari en de alom geliefde Padre Pio, die in het noorden van Puglia verbleef.

Voor liefhebbers van kunst, cultureel erfgoed en pittoreske plaatsjes is er voldoende te doen en zien in Puglia: van de trulli van Alberobello en Locorotondo tot het 'einde van de wereld' in Santa Maria di Leuca, de barokstad Lecce, vissersdorp Gallipoli, het gezellige Otranto en het prachtige 'witte stadje' Ostuni.

'Het is een boek voor de inlezer, de opzoeker en de nagenieter,' schreef een recensent over het boek. Het verscheen eerder dit jaar bij uitgeverij Edicola. Zie voor meer informatie en een 'sneak preview':



<http://orpheuskijktom.com/2013/05/06/bestel-nu-reisgids-puglia/>.

Op webloglog www.orpheuskijktom.com zijn bovendien talloze artikelen over Italiaanse kunst, cultuur en geschiedenis te vinden.

Puglia, reizen door de hak van de Italiaanse laars
Willemijn van Dijk
ISBN 9789491172434
Edicola Publishing



Willemijn wordt bedankt door Eugène, uiteraard op zijn eigen wijze gelardeerd met anekdotes. Ook de inbreng van onze geschiedeniskenner Gerhard mag niet onvermeld blijven.

Rondvraag:

- 24 augustus worden we uitgenodigd bij Procahontas, de zeilscoutingclub aan de Noord A. Bij de NL Doet dag hebben we daar enige fysieke arbeid verricht! Mogelijkheid, onder begeleiding, te gaan zeilen. Zie mailbericht van Joseph.
- 4 september BBQ bij Marijke en Ton, Bergschenhoek, vanaf 18.00 uur leden, partners en kinderen van harte welkom. Nog niet aangemeld?? Bij Marijke snel doen.
- 18 september bezoek vliegveld Lelystad en mogelijkheid om te vliegen met Ron Doets. Zie mailbericht van Joseph.